

Lhasa spreekt al eeuwen tot de verbeelding van reizigers. In de 17e en 18e eeuw bereikten berichten van missionarissen de westerse wereld over een mystieke, imposante stad met een unieke bevolking en cultuur. Door zijn geïsoleerde ligging op ruim 3.600 meter oefende Lhasa steeds meer aantrekkingskracht uit op avonturiers en ontdekkingsreizigers. Het was voor veel mensen een uitdaging om ooit de stad te bereiken en met eigen ogen te mogen aanschouwen. In de 19e en een deel van de 20e eeuw werd Tibet afgesloten voor buitenlanders. Veel westerlingen probeerden Lhasa in vermomming te bereiken, maar bijna iedereen faalde. Lhasa is sinds de 7e eeuw, met enige tussenpozen, het centrum en de hoofdstad van Tibet geweest. Sinds de Dalai Lama's het land regeren is het ook het religieuze centrum.

Het beeld van Lhasa wordt gedomineerd door het Potalapaleis, het winterpaleis van de Dalai Lama's. Het imposante bouwwerk ligt op een heuvel en overziet de stad. Het bestaat uit een gedeelte voor de bestuurlijke en administratieve zaken en een gedeelte voor religieuze aangelegenheden, met prachtige boeddha-beelden, grafstupa's van de Dalai Lama's en bijzondere fresco's. Het kost wat zweetdruppels voor je alle trappen tot aan de poort beklimmen hebt, maar het is de moeite meer dan waard!

Potala bestaat uit twee delen, het Witte Paleis (gebouwd tussen 1625 en 1633) en het Rode Paleis (gebouwd tussen 1690 en 1693). Het buitenste en grootste gedeelte, het Witte Paleis, was het winterverblijf van de Dalai Lama en het hoofdkwartier van de regering. Het daarbinnen gelegen Rode Paleis is een schitterend geheel van tempels en gewijde gebouwen.

De enorme muren die het doolhofachtige paleis met zijn 1.000 kamers omringen zijn versterkt en hebben wachttorens op de twee zuidelijke hoeken.

Na een heerlijk ontbijt bij Dunya, lopen we naar het Potalapaleis. Zonder problemen kopen we de kaartjes en maken we de klim naar boven. Het is indrukwekkend! We lopen van de ene zaal naar de ander, de ene met nog meer beelden en beeldjes gevuld dan de andere. De route loopt door het Rode Paleis, het religieuze gedeelte.

Na het Potalapaleis maken we de pelgrimsweg rond het Potalapaleis. We lopen langs de vele kraampjes en natuurlijk bezichtigen we voor het aanbod. Via allerlei wegen komen we bij het hotel en besluiten een plekje te zoeken op het plein voor de Jokhangtempel.





